

Livsglädje

När LT nyligen frågade mig om jag ville skriva krönikor för "Nära och kära" tog jag tacksamt emot uppdraget. Det känns hedrande att få att dela med sig av personliga tankar, och glädjande att få möjlighet att ägna mer tid åt något jag älskar att göra: skriva.

Vad kommer då mina ord att kasta sitt ljus på? Förmodligen allt. För mig är inte livet uppbyggt av endast ett fåtal företeelser; det är erfarenheter i mångfald som ger livsglädje. En del personer kanske nischer in sig på ett eller två ting som ska skänka dem lycka, men för egen del bestämde jag mig tidigt för att livet självt skulle bli min nisch. Det finns så mycket i tillvaron som skänker glädje.

Därför kommer vi tillsammans att utforska många underbara världar: kulturens, musikens, idrottens, fotogra-

fins, utbildningens, religionens, politikens, kärlekens, och många fler ... ja, allt det där som gör livet värt att leva.

Eftersom vi befinner oss på LT:s familjesidor blir det naturligtvis också åtskilliga tankar om familjen, sett från personliga vinklar och erfarenheter. Faktum är, jag förmodar att dessa erfarenheter kommer att genomsyra det mesta av det jag skriver om. Hur kommer det sig? Helt enkelt för att familjen är den största källan till lycka i mitt liv, och allt jag upplever blir mer betydelsefullt när jag upplever det tillsammans med mina närmaste.

Jag ser inte mig själv som en bättre fadersgestalt än de flesta, men jag försöker ändå ikläda mig papparollen med största respekt; det är inte en rättighet att bli förälder, utan en välsignelse. Därför, även

om jag i mitt yrkesliv och bland ideella åtaganden har titulerats både det ena och det andra, så finns det ingen titel jag hellre vill bli förknippad med än "pappa". För när allt är sagt och gjort, och jag har försökt vara viktig där ute i livet, är den avgörande frågan trots allt: Hur har jag förvalt min tid som far - och nära kopplat till det, som make?

Till slut, hoppas jag kunna förmedla en bild av livet från den ljusa sidan, för det är så jag ser på livet. En dos optimism blandad med en ännu större dos humor ger oss styrkan att klara av det mesta. Som en vis kvinna sade: "Vi kan välja att ta oss igenom livet genom att skratta eller gråta. Jag föredrar att skratta. Att gråta ger mig värsta huvudvärken."

LOUIS HERREY



NÄRA & KÄRA

HERREY OM PAPPAROLLEN

Louis Herrey har haft en hel del olika titlar under sitt yrkesliv. Den han helst förknippar sig med är "pappa". Varje onsdag i LT kan du läsa Louis Herreys tankar om livet.

SIDAN 35



» vill göra skillnad

Namn: Louis Herrey.

Ålder: 41 år.

Familj: Hustru och tre barn.

Bor i: Södertälje.

Arbetar som: Utbildningschef och religionslärare, artist och fotograf i mån av tid.

Lekman i: Jesu kristi kyrka av sista dagars heliga.

Känd som: En av bröderna i Herreys.

Älskar att: Umgås med familjen, uppleva naturen, möta människor, skriva, läsa och fotografera.

Ser livet från: Den ljusa sidan.

Drömmer om: Att göra en skillnad.

Bloggar på: www.herrey.se